

In de kerkbode van 13-04-2018 (nr. 3447) schrijft dominee van de Putte over haar scriptie (leven en werk van Etty Hillesum), geschreven om de opleiding Geestelijke Begeleiding af te ronden.

Etty Hillesum. De Joodse jonge vrouw, die in Auschwitz om het leven kwam in november 1943, werd geboren in Middelburg. Haar dagboeken, die begin jaren '80 van de vorige eeuw uitkwamen, zijn in korte tijd wereldwijd bekend geworden. Etty vertelt in de dagboeken zeer openhartig over haar leven als jonge vrouw in Amsterdam, terwijl het net van de nazi's zich rond de Joodse gemeenschap begint te spannen. Ze brengt nauwkeurig haar gedachten en gevoelens onder woorden, zodat we haar ontwikkeling op de voet kunnen volgen. Een ontwikkeling die gekenmerkt wordt door een grote psychologische en spirituele groei. Buiten elk institutioneel kader ondergaat Etty een transformatie die haar brengt tot een groot geloof en vertrouwen in God. Ze beschrijft hoe ze tot gebed komt, God vindt en hoe haar geloof een bron wordt om liefde te ontwikkelen die allen omvat. Een hartstochtelijk dagboek, dat ons nog steeds en misschien wel steeds meer kan inspireren in de wereld van vandaag. Etty schrijft over grote thema's: over leven, liefde, over hoe we leren niet te haten. Ze schrijft over stilte, over hoe ze leest en schrijft en ze heeft daarbij blijk van een enorme eerlijkheid en openheid. In haar korte leven is ze tot iemand geworden die ons allen veel te zeggen heeft. Elementaire teksten zijn het, die niet verloren mogen gaan.