

*Mag ik vragen hoe oud u bent?*

Ik ben 79 jaar. Vorig jaar ben ik gevraagd consultant te worden en het is fijn om te beginnen aan een nieuwe uitdaging. Ik geniet ervan om met mensen te praten en ik ben geïnteresseerd in de samenleving.

*Waar heeft u zich mee beziggehouden sinds u met emeritaat bent?*

Eerst heb ik 2 boeken ([De weg omhoog](#) en [Voorbij geweld en discriminatie](#)) geschreven over het begrijpen/uitleggen van de Bijbel.

Verder ga ik iedere zondag ergens in Zeeland voor, vorige week nog in Kloosterzande.



*Hoe ervaart u onze kerkgemeenschap?*

Het valt mij op dat de mensen onderling zo'n goed en warm contact hebben, ondanks dat er ook spanningen zijn en daar zie ik weer een opdracht weggelegd: verbinding leggen.

Het is echt opvallend dat de leden zo'n sterke emotionele band met de kerk, als gebouw, hebben. Ik houd zelf ook erg van geschiedenis en kan in deze kerken mijn hart ophalen.

*Heeft u nog een boodschap voor onze jongeren?*

Verdiep je in de boodschap die uitgedragen wordt door de kerk, daar heb je echt wat aan. De Bijbel lijkt over het verleden te gaan, maar er is juist inspiratie voor alle dag uit te halen.

*Heeft u voor ons allemaal nog een boodschap uit de Bijbel?*

De woorden van Jezus uit het Johannes (17:33) evangelie: 'In deze wereld krijgen jullie het zwaar te verduren. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.'