

## **INTERVIEW**

### **In gesprek met Jos Sijrier over de vastenmaaltijden in Dreischor**

Al verschillende jaren was ik met gemeenteleden uit de gemeenten waaraan ik als pastor verbonden ben te gast bij de vastenmaaltijden in de Veertigdagentijd in Dreischor. Nu sprak ik met Jos Sijrier, een trouw gemeentelid daar over zijn ervaringen met deze maaltijden.

Jos vertelt: “Deze maaltijden organiseren we al een jaar of tien. Cees en Ineke Versnel brachten het idee mee uit hun vorige woonplaats. In het begin was het wennen. ‘Een vastenmaaltijd, wat is dat?’ was dan de vraag. Maar intussen is er een trouwe kern van deelnemers. Helaas zijn er in de loop van de jaren mensen weggevallen door overlijden en het is moeilijk om nieuwe mensen aan te trekken. Maar iedereen is welkom.”

Het recept voor de avonden is soep, brood en bezinning. Jos: “De soep wordt door gemeenteleden gemaakt en het maakt niet uit of het erwtensoep of mosterdsoep of champignonsoep is. Het is mooi dat gemeenteleden dit doen. We eten er brood bij met alleen boter, er is geen beleg. Echt sober dus. Iedereen brengt zijn of haar eigen soepkom, lepel en bestek mee.”

Door deel te nemen aan deze sobere maaltijd spaar je thuis geld van het eten uit. Het idee is, dat je dat geeft voor het project waarvoor gekozen is, zodat je in de Veertigdagentijd concreet iets doet voor een ander. “We hebben al verschillende projecten in binnen- en buitenland gesteund. Elk jaar is er ook een avond waarop een toelichting over dat project gegeven wordt. De diaconie vult het eindbedrag vaak nog aan”, zegt Jos.

In alle jaren zijn gedurende deze periode andere gemeenten uitgenodigd om te gast te zijn. Jos: “We krijgen veel leuke reacties. En op zo’n avond vragen we ook aan elkaar als gemeenten ‘Hoe gaat het bij jullie in de kerk?’ en dan wisselen we wat uit. Dat is erg boeiend en leerzaam.”

Wat betekenen de maaltijden? “Je gaat op een andere manier naar Pasen toe, stapje voor stapje. Ik vind dat mooier dan dat het vanuit de drukte ineens Pasen is. En voor veel mensen voorziet het in een behoefte, bijvoorbeeld mensen die alleen zijn. Het is toch anders of je thuis alleen aan tafel zit of hier samen. De Taizéviering bij de laatste maaltijd vind ik ook altijd bijzonder.”

“Echt iedereen is welkom, welke achtergrond je ook hebt en waar je ook vandaan komt”, benadrukt Jos.

*Joëlle Kooman*